

Nieuwsbrief

Jaargang 23, nr. 15 12-03-2018



Schoolreis...

Voorgaande jaren gingen wij in vier verschillende groepen op schoolreis. Groep 1 apart, groep 2 apart, groep 3 t/m 5 en groep 6 en 7. Dit jaar willen we een keertje met de hele school een dagje uit. Wij gaan met z'n allen op D.V. 4 juni naar Duinoord in Helvoirt. De kinderen kunnen daar heerlijk spelen, klimmen, klauteren, ravotten, racebaan met quads, klimbaan, tubingbaan, water en zandspel, race-klimbos, laserschieten, midgetgolfbaan, jumparena enz... Het lijkt ons enorm leuk om een keertje echt met z'n allen weg te gaan. Groep 1 en de instroomgroep laten we thuis. Zij hebben die dag vrij en gaan een andere keer uit. Dit doen we voor de veiligheid. Het leek ons erg ingewikkeld om over de allerkleinsten op zo'n dag goed het overzicht te houden.

We willen er met elkaar een prachtige dag van maken. We vertrekken om 9.15 uur en we zijn om 17.00 uur weer thuis. Wil u €26,50 overmaken op IBAN NL43 RABO0374 3556 49 t.n.v. School met de Bijbel te Gameren.

Bij de omschrijving graag: *schoolreis 2018* en de naam(en) van uw kind(eren).

Lukt dit binnen 14 dagen? Wanneer betaling een probleem is, kunt u zich vertrouwelijk bij mij melden en dan wordt het geregeld! Iedereen kan mee. Al zin in?

Biddag vrij...

Aanstaande woensdag 14 maart is het de zogenaamde landelijke Biddag voor gewas en arbeid. **Deze dag is de school gesloten.** Even een lesje geschiedenis voor de liefhebbers: Biddagen zouden ontstaan zijn in de middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen, zoals de quatertemperdagen en de kruisdagen. Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein: oorlog, honger en rampen. Na de reformatie in de 16e eeuw, toen grote delen van Nederland het katholicisme voor het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de protestantse kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven. Een vaste dankdag werd in 1658 in de provincie Overijssel vastgesteld: "dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem.

Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden gehouden, - en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert." In de Dordtse Kerkorde staat in artikel 66 dat de classis aangewezen is om *in tijden van oorlog, epidemieën, vervolging van de kerk en andere algemene rampen* een speciale biddag of gebedssamenkomst uit te schrijven. Toen de industrialisatie toenam, is dit veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld.

Meeleven...

Vorige week donderdag is de zus van onze conciërge Janny Jasper gestorven in de leeftijd van 60 jaar. Hiermee is in een enkele zin veel gezegd. We wensen Janny en haar familie, maar ook haar moeder in haar hoge ouderdom de ondersteuning en de kracht toe om morgen de droevige gang te moeten maken en voor de tijd daarna. Van harte gecondoleerd, ook namens alle overblijfkinderen.

10 minutengesprek...

Vanavond en morgenavond verwachten de juffen en meesters u op gesprek. De rapporten zijn geschreven en de inhoud daarvan willen we graag met u delen. Heeft u bepaalde vragen of opmerkingen? Schroom niet, we zitten ervoor!

Inspectiebezoek...

Afgelopen donderdag heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met de inspectrice mevr. Roders. Het was een goed gesprek waarbij allerlei inhoud aan bod kwamen. Volgende week dinsdag, 20 maart, worden er vijf klassen bezocht. Het onderwerp van deze klassenbezoeken is de wijze waarop wij instructie geven. Wij werken met het model Directe Instructie en daar hebben we ook een kijkwijzer bij voor het klassenbezoek. Dat zal leidend zijn. Juf Corrie zal twee klassenbezoeken bijwonen en ik zal drie lessen in de bovenbouw met de inspectrice doen. Na afloop zullen juf Corrie en ik beoordeeld worden op onze observatie. Verder staat er voor deze dag een gesprek met het team, met mij en met de IB-ers gepland. Ook zal de inspectrice kinderen interviewen.

Scholing...

De onderbouw is vandaag bezig met scholing rondom ons observatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind (LJK). Vanmorgen krijgen de juffen klassenbezoek van een coach, vanmiddag teamscholing!

Vriendelijke groet: Meester Roest