

# Nieuwsbrief

Jaargang 24, nr. 8 17-12-2018



## De laatste...

U heeft de laatste nieuwsbrief van 2018 in uw hand. Eentje was de eerste, dit is de laatste. Dat geeft niks. Alles heeft z'n bestemde tijd onder de zon. We mogen met elkaar terugkijken op een mooi en leerzaam jaar. Er is hard gewerkt en de resultaten mogen er zijn! Nog een paar dagen en dan krijgen alle kinderen twee weken kerstvakantie. We hopen hen op maandag 7 januari weer uitgerust op school terug te zien.

## Kleuterkerstfeest...

Vanavond is het kerstfeest voor de kleuters in de kerk aan de Delkant. De kinderen zullen het best spannend vinden, de juffen ook. We hopen u vanavond te ontmoeten!

## Vacatures...

Na de kerstvakantie komt juf De Keijzer werken in groep 3a. Zij is bereid bevonden om de maandag en de woensdag voor haar rekening te nemen. Juf De Bode gaat een dag extra werken zodat zij samen de groep gaan draaien. Een echte coming back dus! Wij zijn heel blij dat juf De Keijzer tot de voorjaarsvakantie de vacature wil vervullen. We willen tegen die tijd een nieuwe sollicitatieprocedure starten in de hoop op nieuw personeel.

## Nieuwe meubels...

We gaan in de eerste schoolweek na de kerstvakantie de school volledig nieuw inrichten. Het heeft wat gekost, maar dan heb je ook wat! Dinsdag, D.V. 8 januari, komen de nieuwe kasten en woensdag 9 januari alle tafels en stoelen en bureaus enz... Het zal best een hele organisatie en een hele stress worden, maar daarvoor krijgen de collega's allemaal een pilletje. In de kerstvakantie worden de muren van groep 5 t/m 8 gesausd en van een pastelleurige strook voorzien. Dus straks een nieuw jaar en een nieuwe look en nieuwe power om de kinderen veel te leren!

## Bartiméus...

De kinderen van groep 5 hebben geld op gehaald voor blinde kinderen. Nadat iemand van Bartiméus een gastles gegeven

had, waren de kinderen razend enthousiast om geld op te halen. En dat is gelukt. Maar liefst €552,17! Nou, dan heeft groep 5 wel een vet compliment verdiend. En wat fijn en bijzonder dat wij wel alles kunnen zien hé?!

## Ten slotte...

Het is bijna Kerst. Dan gedenken we de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehems stal, ruim 2000 jaar geleden. Hij kwam om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Om de schuld weg te doen van verloren Adamskinderen. En om ze een recht te geven op het eeuwige leven. Het wonder van alle wonderen! En om dat wonder nu persoonlijk te kennen, dan wordt het Kerst. Al is het midden in de zomer. De Zaligmaker kwam op de aarde voor blinden, zieken, kreupelen en armen. Voor hopeloze gevallen. En daar is geen mens té hopeloos voor. De herders waren de eerste bezoekers bij het pasgeboren Kindeke. En dat waren toch een stel mannen! Als je in die tijd nergens meer voor deugd, kon je altijd nog herder worden. Wie weet wat ze op hun kerfstok hadden. Ze waren afgeschreven en hadden een nachtleven bij de schapen. En juist hen werd als eerste de blijde boodschap verkondigd. Niet de ouderlingen en de schriftgeleerden, maar het uitschot. En ze kwamen en ze aanbaden het Kindeke. En ze werden rein, als hadden ze nooit geen zonden gehad of gedaan. Zijn er in Gameren ook nog van die herders, die in de nacht leven? Het Licht is opgegaan in Christus Jezus!

## Bedankt...

Ik wil u als ouders te bedanken voor de fijne samenwerking in het voorbije jaar. Het is toch heel wat om je kinderen dagelijks aan anderen toe te vertrouwen. We hopen uw vertrouwen ook in 2019 niet te beschamen. De kinderen krijgen vrijdag een leesboek mee naar huis. Een prachtig cadeau van school. Want u weet...wij willen het lezen stimuleren. Doet u dat ook? Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst en...

Gezegende Kerstdagen,  
Meester Roest