

Nieuwsbrief

Jaargang 24, nr. 9 07-01-2019



Gestart...

Vanmorgen heb ik alle (groot)ouders die kleuters en peuters kwamen brengen de hand geschud. Wederkerig hebben we elkaar het beste toegewenst voor 2019. Bij deze doen we dat nog een keer: ik wens u allemaal Heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. En Heil met een hoofdletter. Dan heb je niet veel, maar dan heb je alles.

Ik kijk uit naar een heel mooi, gezond en leerzaam jaar met de kinderen. We hebben er écht weer zin in. Als er iets is, komt u dan met de juf of meester praten? Samen staan we sterk. Schroom dan niet. Ouders komen meestal te laat praten. Dan is er ook nog van alles te repareren, maar kom alstublieft op tijd. In het belang van uw kind.

Vanmorgen kwamen er ook kinderen voor het eerst naar school. Wat blijft dat altijd toch iets bijzonders. Die houding, die blikken. Dat tere van die jonge plantjes. Wat hebben we dan als ouders en leerkrachten een verantwoordelijke taak. Kinderen opvoeden betekent elke dag opnieuw beginnen. En juist daar ligt de kans...

Nieuwe look...

In de vakantie is er hard gewerkt op school. We hebben een nieuwe look gekregen in de lokalen aan de voorkant van de school. Wanneer u buiten voor de school loopt, is dat duidelijk zichtbaar. Morgen komen de nieuwe kasten. Woensdag komt de rest van het nieuwe meubilair: tafels, stoelen, bureaus, instructietafels, krukken etc... Een hele organisatie, maar ook erg gezellig. Ik vind het heerlijk om met nieuw en fris materiaal het jaar te starten.

Het oude meubilair gaat niet naar de milieustraat. Daar is het ook nog veel te mooi voor. Het gaat naar Suriname! Daar is er een school heel erg blij mee!

Nieuwjaarsreceptie...

Aanstaande vrijdagavond, D.V. 11 januari, hebben we 's avonds een nieuwjaarsreceptie voor collega's, bestuur, toezichthouders en MR. Samen met de partners. Dat gaat plaatsvinden in molen De Zwaluw te Kesteren. We hebben dan een koppel van bijna honderd man! Onvoorstelbaar hè?

Parkeren...

Onze buurvrouw, die het schoolhuis huurt, vroeg mij om u vriendelijk te vragen om niet voor haar carport te parkeren. Zij kan er regelmatig niet in of uit. BVD. Tegelijkertijd een beroep op een ieder om de verkeersveiligheid in acht te nemen.

Tevredenheidsenquêtes...

Binnenkort krijgt u in uw mailbox een enquête aangeboden. Deze enquête gaat over hoe tevreden u als ouders over onze school bent. Deze enquête nemen wij ook af bij de kinderen van groep 5 t/m 8 en bij de leerkrachten. Wij voeren dit eens in de twee jaar uit. De uitkomst hiervan zullen wij heel serieus bekijken. En we doen er ook echt wat mee. Vandaar het vriendelijke en dringende verzoek écht mee te doen. Ik word zelf ook weleens 'enquêtemoe'. Dit is in het kader van de kwaliteitszorg van uw kind(eren). Meedoen dus! Dat wordt gewaardeerd!

Groep 4...

Meester Gelderman is nog steeds ziek. Helaas is er nog geen verbetering merkbaar. De diagnose is ook nog niet gesteld. We wensen hem het beste toe. Vandaag is juf Florijn gestart in groep 4. Zij zit in het laatste jaar van de PABO en zij wil haar LIO-stage hier komen doen. Dat is de zogenaamde eindstage. We wensen de juf veel plezier met de schatjes uit groep 4. Dat rijmt...

Instroomgroep...

Wij starten m.i.v. maandag 4 februari een instroomgroep. Daarvoor gaan we het eerste kleuterlokaal bij binnenkomst aan uw rechterhand inrichten. De uitnodigingen voor deze kinderen gaan vanmiddag de deur uit. Alle kinderen die in januari en februari 4 jaar worden, starten op 4 februari. De instroomgroep is alle ochtenden geopend. Juf Thirza (ma/di/woe) en juf Willemieke (do/vrij) staan voor de groep. Hun groep 1/2 wordt overgenomen door juf Hilde Bossenbroek. Zij gaat haar LIO-stage daar vervullen.

Vriendelijke groeten,
Meester Roest

PS: Juf De Keijzer is vandaag begonnen met haar nieuwe job in groep 3 als soort 'zij-instroom-traject'. Respect voor haar dat ze ons helpt!