

Nieuwsbrief

Jaargang 24, nr. 16 08-04-2019



Koningsspelen...

Aanstaande vrijdag is het zover. De Koningsspelen van 2019. We starten om 8.30 uur met het zingen bij de vlag. Daarna gaan we met de kinderen ontbijten. De kinderen moeten dus iets eerder op school zijn. Om 8.25 uur start de schooldag. Komt u ook luisteren en meezingen? Alle ouders en opa's en oma's, tantes en buurvrouwen: hartelijk welkom. We beginnen met het Wilhelmus. De kinderen kunnen dat. U toch ook? Wij stellen het erg op prijs als u meezingt!

De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, daarvoor wordt gezorgd. We hebben ook genoeg aanmeldingen voor hulpouders, teveel zelfs. Juf Geeke stuurt morgen een mailtje naar de ouders die ze heeft uitgekozen. Wanneer u morgen geen bericht heeft ontvangen, hoeft u niet mee te helpen. Uiteraard bent u welkom om op het voetbalveld naar de sportieve activiteiten te komen kijken. Hartelijk welkom!

Schoolreisjes...

Op de achterkant van deze brief leest u de bestemmingen van de schoolreizen. Vorig jaar gingen we met de hele school tegelijk op stap. Dat hopen we zeker nog wel eens te doen. Dit jaar gaan we weer in groepen. Wilt u de betaling niet vergeten? En als dat een probleem is, dan kunt u dat geheel vertrouwelijk met mij bespreken en dan verzeker ik u dat uw kind(eren) op kosten van de school gewoon mee gaan. Wij hebben gelukkig nog een paar oude sokken op zolder hangen. We kijken er naar uit!

Meeleven...

Meester Gelderman is nog steeds ziek. Gelukkig gaat het wel iets beter, en merkt hij een langzame vooruitgang. Toch betekent dit niet dat hij voor de klas kan. We wensen hem het allerbeste toe in zijn omstandigheden. Juf Corrie Aalberts is door zwangerschapsperikelen ook niet in staat om te werken. We wensen haar ook van harte beterschap.

Come back...

Juf De Keijzer is er weer! Ze stat vanaf vandaag op maandag en woensdag voor

groep 3. Ze had er vanmorgen echt weer zin in en we wensen haar veel arbeidsvreugde toe.

Sollicitanten...

Momenteel zitten we middenin de sollicitatieprocedure. Er zijn een heel aantal dames die interesse in onze school getoond hebben. Vorige week hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. De volgende stap zijn proeflessen. Verschillende sollicitanten geven dan een proefles en de sollicitatiecommissie (twee toezichthouders en ikzelf) en de personeelsgeleding van de MR mogen daar iets van vinden. Altijd een mooi, boeiend maar ook ingewikkeld proces. Wij gaan voor kwaliteit van ons onderwijs. Dat is wat u ook wilt.

Verkeersexamen...

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen uit groep 7 meegedaan met het theoretisch verkeersexamen. En ze zijn allemaal, op één zieke leerling na, geslaagd! Proficiat! Over een poosje mogen jullie in Zaltbommel een parcours fietsen voor het praktische gedeelte van het verkeersexamen. Spannend zeg. Dan moet je niet vergeten je hand uit te steken. En bij een rood stoplicht mag je, als je haast hebt, doorrijden. Nee hè? Jullie leren het goed van de juf. En als je op straat fietst, moet je goed opletten. Ook als je door Garmen crosst. Veiligheid voor alles.

Klassenbezoek...

Vanmorgen zijn de leden van het Toezicht-houdend bestuur op bezoek in de klassen. Tussen de middag wordt e.e.a. nabesproken. Dat doen we elk jaar. Om de band en de relatie te onderhouden. Dat is belangrijk.

Cito-eindtoets groep 8...

Volgende week dinsdag start de eindtoets voor de leerlingen van groep 8. We hebben ons goed voorbereid en we hebben er zin in. Het is ook een beetje spannend. Maar juist daardoor presteren we nog net iets beter...

Vakantie...

Volgende week donderdagmiddag om 15.30 uur begint de vakantie. Eerst Goede Vrijdag, daarna Pasen. Gezegende dagen toegewenst.

Allemaal een fijne vakantie,
Meester Roest