

Nieuwsbrief

Jaargang 25, nr. 1 19-08-2019



Gestart...

Zes weken vlogen voorbij. Als los zand door de vingers. Vanmorgen zijn we weer begonnen met nieuwe moed en frisse zin. Veel kinderen keken er naar uit. Sommigen keken er tegenop. Een nieuwe juf of meester, kan ik het allemaal wel, zijn mijn klasgenoten wel aardig? Het was allemaal van de gezichtjes af te lezen vanmorgen. En dat geldt ook voor ons als collega's. Hoe zal mijn nieuwe klas zijn, hoe doen de kinderen, kan ik ze wat leren? Met elkaar gaan we ervoor. De trein is weer in beweging, ongeacht in welke coupé je zit. En we hoeven niet allemaal in de voorste te zitten. Als je maar mee mag, toch?

Welkom...

We mogen vier nieuwe collega's verwelkomen. In een tijd dat onderwijzend personeel schaars is, zijn we dubbel blij met deze leerkrachten. Juf Florijn is geen nieuw gezicht omdat ze vorig jaar stage liep. Juf Admiraal gaat in groep 3 aan de slag en juf Bouman start in groep 6. Juf Van Lagen start in groep 4. We verwachten dat jullie je snel thuis voelen op onze school.

Geboren...

Vanmorgen vroeg werd ik gebeld door juf Corrie Aalberts. Zij vertelde het mooie bericht dat ze gisterenochtend een gezonde zoon ontving, genaamd Thijs. Wij zijn blij met de blijden en wensen haar met haar man wijsheid in de opvoeding toe.

Meeleven...

Voor velen was de vakantie geslaagd en is er nieuwe energie opgedaan. Ik wil toch ook schrijven dat er in verschillende gezinnen echte zorgen en verdriet is. Zonder namen te noemen zijn er zorgen om broers, om ouders en in gezinnen. We wensen hen toe om *voordeel te mogen trekken uit het leed*. Dat lijkt een onmogelijkheid. Maar wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. Van harte gegund en sterkte in de weg die gegaan wordt.

Fusie...

Jongstleden 1 augustus is onze school bestuurlijk gefuseerd met de Juliana van Stolbergschool in Poederloijen. Deze nieuwe stichting draagt de mooie naam 'De

Planthof' n.a.v. een uitspraak van Johannes Bogerman op de Nationale Synode 1618-1619 dat de scholen Planthoven dienen te zijn. Een eigentijdse naam dus met een historisch karakter.

Verkeerssituatie...

Deze week wordt er gestart met de realisatie van een pad over de schutskooidam aan de Delkant. Er wordt een pad aangelegd tussen het hertenkamp en de kerk. U kunt straks uw kind dus ook aan de overkant afzetten. Hiermee proberen we de verkeersopstopping aan de Delkant wat te stroomlijnen. Helemaal 100% ideaal zal het nooit worden. We hebben te maken met een beschermd dorpsgezicht. Dat mooie karakter moet behouden blijven. Met dit pad hopen we toch een goede zet te doen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Voorschool...

In de vakantie is onze voorschool overgenomen door Kibeo. Wij hebben onze voorschool dus uit handen gegeven aan een professionele organisatie die echt verstand heeft van peuters. Vanavond is er op school een informatieavond. Wij starten om 19.45 uur in de gemeenschapsruimte. Mensen van Kibeo zullen dan uitleg geven over de nieuwe vorm waarin zij het zullen voortzetten. Iedereen is hierbij hartelijk uitgenodigd. Ouders die een kind hebben ingeschreven, kregen hiervoor al een uitnodiging. Als u misschien in de toekomst uw kind naar de voorschool wilt doen, bent u ook hartelijk welkom. U kunt hier al uw vragen stellen. Zegt het voort...

Interne vertrouwenspersoon...

Wanneer er iets is wat ze niet geschikt vinden voor de eigen leerkracht, kunnen de kinderen terecht bij onze Interne Vertrouwenspersoon. Nu juf Corrie met verlof is, neemt juf Den Dekker (groep 7) deze taak waar.

Kom gerust...

Wanneer u bepaalde vragen of zorgen heeft m.b.t. uw kin(eren), kom dan gerust naar de leerkracht. Deel uw zorgen. Samen staan we sterker. We kunnen niet alles oplossen. Sommige dingen hebben ook tijd nodig. Maar wilt u het alstublieft wel met ons delen? BVD!

Vriendelijke groet, Meester Roest

PS: binnenkort krijgt u de nieuwe schoolgids.