

# Nieuwsbrief

Jaargang 25, nr. 6 21-10-2019



## Rouw...

Als er één vader veel op school kwam, dan was hij het wel. Om de kinderen te brengen en om pakketten te bezorgen. Hij is niet meer. Peter van Brakel, de vader van Jacco en Wilco, is gegaan de weg van alle vlees. Vorige week dinsdag hebben we hem begraven. Welk een ontzaglijk diep verdriet. Onze gedachten gaan naar de diepbedroefde weduwe, haar kinderen, zijn ouders, schoonmoeder en verdere familie. Peter was een bekende in het hele dorp. Hoeveel pakketten en boodschappen heeft hij niet op honderden adressen bezorgd. Nu komt zijn laatste boodschap door zijn heengaan tot ons: *"Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid."* (Jesaja 40 vers 6-8) We wensen Corrie en de familie toe dat ze de vertroostende kracht van dat Woord rijk mogen ervaren. En het Woord is vlees geworden... Dat ziet op Christus, Die de dood overwon. En dat wij met deze roepstem tot onszelf mogen inkeren. Het heeft ons allemaal toch zoveel te zeggen.

## Harmke...

Na het vorige bericht zou je liever niet meer verder schrijven. Tegelijkertijd is er zoveel dat weer om aandacht vraagt. Harmke is afgelopen woensdag getrouwd met Gerhard. De activiteiten met de kleuters op deze dag hebben we in goed overleg met het bruidspaar afgezegd. We willen hier op een later tijdstip aandacht aan geven. Van harte proficiat met jullie huwelijk en het allerbeste in het huwelijksbootje toegewenst. Zie dat je koers mag houden.

## Geboren...

Afgelopen zaterdag hebben juf Struijk en haar man een gezonde zoon gekregen, genaamd Lauran. Vanaf deze plaats willen wij hen hartelijk feliciteren. Dat het jongetje mag opgroeien tot jullie vreugde, maar bovenal tot eer van zijn Schepper.

## Verkeerssituatie...

Nu we een prachtig pad hebben, blijkt dat we aan de overkant aan één kant moeten parkeren, namelijk aan de schoolzijde.

Dan kan het beter doorstromen. Inmiddels is er contact met de gemeente geweest om de modder van de grasbeton keien te laten halen. Dat zal bijdragen aan betere parkeermogelijkheden. Wilt u ook niet te dicht op het pad parkeren? Samen lukt het...

## Klassenlunch...

Het duurt nog even, maar op D.V. 5 november staat er een klassenlunch gepland. Alle kinderen eten die dag tussen de middag op school, en we zijn dan een uur eerder uit. Om 14.30 uur mag u de kinderen dan uit school verwachten. We willen rond deze lunch ook aandacht geven aan gezond eten en de 'Schijf van Vijf'.

## Techniek...

Een paar weken geleden deed ik de oproep om een paar opa's of vrijwilligers te werven om met de kinderen een uurtje aan techniek te werken. Een band plakken, een lampje laten branden, iets timmeren etc... De eerste aanmelding heb ik binnen. En u kent het spreekwoord: Als er één schaap over de dam is, volgen er meer! U mag ook geheel vrijblijvend hierover met mij komen praten. U mag het eerst ook eens een paar keer proberen. Is het toch niets voor u, is stoppen geen punt. Of weet u misschien nog een handige kerel in de straat die het leuk zou vinden? De juffen zijn enthousiast en blijven verantwoordelijk en school besteld de materialen. Wilt u ook meezoeken naar geschikte figuren?

## Schoolvereniging...

Na de bestuurlijke fusie met de school van Poederoijen is de oude schoolvereniging niet opgeheven. Wel zijn er nieuwe gezichten in dat bestuur gekomen. Dhr. Oomen werd voorzitter, dhr. De Bijl secretaris, dhr. De Fijter penningmeester en dhr. Van Tuijl lid. We hebben al een eerste keer vergaderd en we konden het aardig eens blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen het goede mogen zoeken voor onze kinderen. Deze heren zijn tegelijkertijd ook Identiteitsraad en Oudercommissie van de voorschool.

## Kerstboeken...

Met de kerst krijgen alle kinderen weer een boek om het lezen te stimuleren. Wilt u de antwoordstrook deze week inleveren? BVD

Vriendelijke groet,

Meester Roest