

Nieuwsbrief

Jaargang 25, nr. 10 18-12-2019



Kerstfeest kleuters...

Afgelopen maandagavond was het een bijzondere avond voor onze leerlingen van groep 1 en 2. Wij hebben het enorm gewaardeerd dat er zoveel ouders en grootouders bij aanwezig konden zijn. Onze dank gaat ook uit naar de Hervormde gemeente aan de Delkant die haar kerkgebouw hiervoor weer beschikbaar stelde.

Vertrek...

In de afgelopen maanden is het steeds duidelijker geworden dat juf Janny haar werk niet meer kan doen. Het was al niet altijd makkelijk, maar na het breken van de elleboog bleek het nog moeizamer. Vanaf 1 januari zal zij dus niet meer bij ons in dienst zijn. Het is in goed overleg gegaan. Janny heeft er zelf ook vrede mee, het is het beste zo. De school neemt een grote plaats in haar leven in. Dat moet losgelaten worden. Al haar krachten heeft ze jarenlang gegeven. Nu hoeft dat niet meer. In het nieuwe jaar D.V. willen we het afscheid verder vorm geven.

Overblijven...

Het overblijven gaat nu over in handen van Myrjam Ruitenbeek, de vervangster van Janny. U kunt opgeven voor overblijven via haar nummer: 06-51817080.

Vakantierooster...

Vanaf vandaag staat het vakantierooster 2020-2021 op onze website.

Verkeerssituatie...

We hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar onze indruk is dat het nu aardig goed verloopt. Natuurlijk is het soms nog heel druk. Vooral bij regenachtig weer ontstaat er weleens een chaotische situatie. Ik denk dat dit bij elke school wel het geval is. Daar hoeven we ook helemaal niet zenuwachtig van te worden. Een beetje geduld is een schone zaak. Ik wil u bedanken voor uw medewerking! Ik zie nog weleens kinderen via het hertenkamp verdwijnen, en dat is niet de bedoeling...

Meester Gelderman...

Helaas is onze meester van groep 4 nu al een jaar ziek. En hij knapt ook niet echt op. We hebben daar best zorgen over. We wensen hem ondanks alles een goede Kerst toe.

Bruiloft juf Harmke...

Het was overweldigend zoveel cadeaus lieve wensen en zoveel mooie tekeningen we hebben gekregen heel erg lief allemaal. En wat was er enorm veel werk in onze receptie gestoken, het is enorm gewaardeerd, en wat leuk dat alle kinderen stonden te zingen in de gangen van de school! Wij hebben genoten van deze mooie kinderreceptie.

Groetjes Gerhard en Harmke

Actie...

Groep 8 heeft n.a.v. de spreekbeurt van Leora Dekker een actie gehouden voor de Maf. Ze haalden daarmee € 196,- op!

Bedankt...

Wij mochten heel regelmatig op u als ouders een beroep doen. Om te brengen of te halen, om te koken, bij het boekjesruilen etc.. Door jullie hulp kon er meer. En u vond het ook wel leuk om op school rond te lopen, toch?

Oudejaar...

We zijn gekomen aan het einde van het jaar. Er is veel gebeurd. Op school mocht alles een positieve voortgang hebben. De kinderen hebben veel geleerd. En misschien wij als volwassenen ook nog wel. Of afgeleerd. Onze gedachten gaan naar familie Van Brakel en familie Aleven. In beide gezinnen werd een vader weggenomen. Diep ingrijpend. En dan wordt het Kerst 2019. De hele wereld viert Kerst. Eten, drinken en vrolijk zijn. Maar dat is het niet. Dat geeft geen wezenlijke vreugde. Het wordt Kerst voor een mens die een wond in zijn hart heeft. En dat is nergens anders mee te vervullen dan met de komst van Christus. Zijn komst alleen is het Die ons heil volmaakt. Wij zijn in het paradijs van God weggelopen. En gelukkig als dat ons ongeluk wordt. Christus is geboren achterin een schuur, en gelegd in een kribbe. Hij heeft de allerlaagste plaats ingenomen om de Zijnen op te halen. Waar het van onze kant nooit meer kon. Wonder aller wonderen! Voor zondaren, blinden, krachtelozen, zwervers, tobbers en elendigen. Zijn ze er nog in Gameren? Hij is voor Zijn volk de enige Schuilplek, en nog is er plaats...

Ik hoor ze zingen:

*Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet,
De (Kerst)vrede met een kus van 't recht gegroet
(Psalm 85:4)*

Allemaal goede dagen toegewenst,
Meester Roest