

Nieuwsbrief

Jaargang 25, nr. 11 06-01-2020



Nieuw jaar...

De kapstokken hangen weer vol. De bankjes zijn gevuld. De leerkrachten staan te trappelen. We mogen onze hand weer aan de ploeg slaan! Alsof er geen vakantie geweest is. De lokalen zijn gevuld met kinderen die verwachtingsvol naar de meester of juf kijken. Hongerig om nieuwe dingen te leren. Wat heerlijk om zo'n schooltje weer in beweging te zien komen.

Vanmorgen heb ik bij de kleuteringang heel wat handen geschut, en werden wederzijds de beste wensen uitgedeeld. Dat is een goede gewoonte, elkaar het allerbeste toewensen. Tegelijkertijd moest ik denken dat onze hele zolder er mee vol ligt... We gaan de onbekende toekomst in. We zijn gekomen in de jaren twintig, en het is onrustig op het wereldtoneel. We hebben een schuilplaats nodig. Een afdak waaronder we schuilen mogen als de regen valt. *'En die Man zal zijn als een verbergings tegen de wind en een schuilplaats tegen dien vloed.'* Jesaja 32 vers 2. En als Die Man gekend wordt op goede gronden, gaan we heel zachtjes meezingen:

*Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!*

Lezen...

Voor de vakantie kregen de kinderen allemaal een mooi leesboek cadeau. Ik ben zo benieuwd of dat al uit is. Wellicht is dat door de drukte van de feestdagen een beetje in het gedrang gekomen. Dat geeft niet, want een boek is geduldig. Die blijft gewoon liggen wachten totdat hij opgepakt wordt. Lezen is zo ontzettend belangrijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die alleen op school lezen, nooit de gewenste leerresultaten zullen behalen. Dat is echt zo. Daarom wil ik er nogmaals op drukken om het leesplezier thuis te bevorderen en te stimuleren. Over een paar weken gaan we de CITO-toetsen weer afnemen. Ik ben benieuwd...

Luizen...

Vanmorgen hebben de moeders van het luizencomité alle kinderen gecontroleerd. Goed nieuws: ze hebben niets kunnen vinden. Daar zijn we blij mee. Deze ouders zouden hun team graag versterkt zien. Vanmorgen waren ze met z'n zevenen in drie kwartier klaar. Als er nog een paar extra bij komen, is het in een half uurtje gebeurd. Bij dezen dus de oproep om u hiervoor aan te melden. De luizencontrole vindt plaats na elke vakantie op maandagmorgen. Wilt u zich opgeven d.m.v. een berichtje aan Agnes Vos. Hierbij haar nummer: 06-12685017 BVD!

Schoolplein...

Vanmorgen zag ik de kinderen al weer heerlijk spelen op ons ruime plein. In het junglepad hebben we nieuwe (gekeurde) houtsnippers laten aanbrengen. Buitenspelen is ook ontwikkelen: samenwerken, motoriek, bewegen, verliezen en winnen etc... Daar kan geen computer tegenop. Misschien iets voor de goede voornemens voor 2020?

75 jaar bevrijding...

Vanuit de gemeente Zaltbommel wordt het volgende georganiseerd. Op vrijdagavond 31 januari 2020 vindt in het donker een stadswandeling plaats voor basisschoolleerlingen. De wandeling start en eindigt bij het Joods monument in Zaltbommel. Studio Roosegaarde heeft in het kader van '75 jaar vrijheid' een speciaal lichtkunstwerk ontworpen. Een deel van dit kunstwerk is 31 januari opgesteld bij het Joods monument in Zaltbommel. Het kunstwerk met de naam Levenslicht is het (tijdelijke) lichtmonument ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust in onze gemeente. Tijdens de wandeling op 31 januari zal er speciale aandacht zijn voor de jonge slachtoffers van de Holocaust uit Zaltbommel. Het belooft een bijzondere ervaring te worden. U kunt zich hiervoor opgeven via rooijens@zaltbommel.nl.

Ouderavond Moderne Media...

Vandaag komt de uitnodiging voor de ouderavond mee naar huis. U kunt hiervoor D.V. dinsdagavond 28 januari reserveren in uw agenda. Dit wil je echt niet missen.

Vriendelijke groet,
Meester Roest