

# Nieuwsbrief

Jaargang 26, nr. 2 31-08-2020



## **Luistergesprekken...**

De luistergesprekken mogen doorgaan. Hiervoor krijgt u vandaag een email met de vraag of u één van beide avonden niet kunt. Hanneke kan dan een mooi rooster smeden. Het staat gepland voor D.V. maandagavond 14 september en dinsdagavond 15 september. In de email leest u ook dat er in het digitale ouderportaal vragen voor u klaarstaan. Wilt u die voorafgaand aan de gesprekken invullen? Bent u uw wachtwoord vergeten? Stuur dan een mailtje: [h.vanderstam@schoolgameren.nl](mailto:h.vanderstam@schoolgameren.nl). Tijdens de luistergesprekken is het de bedoeling dat u de juf of meester vertelt wie uw kind is, waar we op moeten letten, welke zorgen er wellicht zijn en wat uw kind nodig heeft. Het zal dus niet inhoudelijk gaan over de resultaten van de eerste drie schoolweken. Wij kijken er naar uit! Wij denken namelijk door deze gesprekken ons onderwijs nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van de kinderen.

## **Groep 3...**

Vorige week werden er nog een paar kinderen aangemeld voor groep 3. Dat betekent dat we straks uitkomen op 40 leerlingen in deze groep. We hebben het besluit genomen om groep 3 de hele week te splitsen. Iedereen is daar enorm blij mee, en dat zal het onderwijs aan de kinderen zeker ten goede komen.

## **Zendingsgeld...**

Op maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. We maken jaarlijks een mooi bedrag over aan verschillende goede doelen voor onze naaste van ver weg. Het hoeft maar een kleinigheidje te zijn. Een bedrag van €0,20 is al prima om de kinderen jong te leren iets af te staan aan arme kinderen. Groep 5 gaat binnenkort ook een actie houden voor blinde kinderen. We doen dat in samenwerking met Stichting Bartiméus. Wij denken dat we hiermee de kinderen iets wezenlijks leren.

## **Trouwen...**

Juf Den Dekker gaat trouwen! Ze heeft het voornemen om op woensdag 30 september in het huwelijksbootje te stappen met Reinalt. Groep 7 en 8 mogen allebei op de bruiloft komen. Heel bijzonder! We gaan er met een touringcar naar toe, en het is helemaal in Delft. Dat wordt voor onze leer-

lingen een mooie lange dag uit. We willen namelijk tussendoor cultuur en historie gaan snuiven in de Nieuwe Kerk en de Prinsenhof waar de vader van ons vaderland Willem van Oranje in 1584 op brute wijze vermoord is. Er komt een speciale brief voor de kinderen en hun ouders waar alle info in staat. We vertrekken voor 13:00 uur en we komen pas 's avonds rond 22:30 uur weer terug. Het belooft een gezellige, mooie en educatieve dag te worden.

## **Studiedag...**

Woensdag 14 oktober is de school gesloten i.v.m. een studiedag voor het team. We gaan ons buigen over het thema 'moderne media' en over het thema 'eigenaarschap'. Wilt u het alvast in uw agenda schrijven i.v.m. eventuele oppas? BVD.

## **Leerlingaantal...**

Vorige week vermeldde ik nog dat we op een recordaantal leerlingen van 297 zaten. Inmiddels zijn er nog 10 leerlingen ingeschreven. We zijn dus de grens van 300 leerlingen gepasseerd. Het is voor ons geen doel om te groeien. Ons doel is wel om goed onderwijs te bieden in de bedding van onze identiteit. Wij houden ook van een stukje orde en gezag in de school gevuld met liefde. En dat alles schijnt te lonen. We hopen ook dit jaar uw kind(eren) in ontwikkeling te houden!

## **Lezen...**

Nu het 's avonds weer iets eerder donker wordt, daagt dat hopelijk uit om weer meer te gaan lezen. Onderzoek heeft duidelijk bewezen dat alleen lezen op school onvoldoende resultaten geeft. U moet als ouders uw kind(eren) echt thuis laten lezen. Begin daar al vroeg mee d.m.v. voorlezen. Leesbeleving en leesplezier moeten ze van u als ouders meekrijgen. Uit die computer, laptop, chromeboek. Open dat leesboek. Succes!

## **Fruitage...**

Op woensdag is het verplicht om de kinderen fruit mee te geven. De andere dagen mag dat uiteraard ook. Wij willen hiermee een impuls geven aan gezond eten. En ook lekker.

## **Welkom...**

Als er iets is, of er zit iets dwars, of u heeft een bepaalde zorg: maak even een afspraak met de leerkracht. Wij staan echt voor u klaar. Korte lijntjes werken het best, toch?

Vriendelijke groet, Meester Roest