

# Nieuwsbrief

Jaargang 26, nr. 3 14-09-2020



## Luistergesprekken...

Via de mail kreeg u een rooster voor de gesprekken van vanavond en morgenavond. In deze mail staat ook het verzoek om in het digitale Ouderportaal een aantal vragen over uw kind(eren) te beantwoorden. Heel veel ouders hebben dit al gedaan. Bedankt daarvoor. Een ander aantal ouders mag dit nog doen. We kijken uit naar goede en open gesprekken waarin het belang van de kinderen voorop staat.

Juf Van Gelder van groep 3b is verkouden. Zij mag dus niet werken. De luistergesprekken voor deze groep gaan dus niet door, helaas. De juf zal deze ouders per mail verder informeren.

## Verkouden...

Als je verkouden bent, mag je niet naar school. Dat geldt voor de leerkrachten en voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Voor de kleuters ligt het iets ruimer. Vandaag krijgt u een mailtje met een bijlage. Deze bijlage is een zogenaamde beslisboom. Mag mijn kind nu wel of niet naar school? Inmiddels hebben we 5 verkouden collega's (gehad). Zij zijn getest en kregen een negatieve uitslag. Negatief betekent geen corona. Nou, daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd ben ik erg bezorgd over de komende periode. De 'R' zit nog maar net in de maand en we worden toch allemaal verkouden? Of wel een paar keer per seizoen? Ik was voornemens om alle verkouden kinderen toch hartelijk welkom te heten op school, maar dat gaat niet gebeuren. Helaas heb ik niet het laatste woord. Een beetje nuchtere Hollander begrijpt dat op deze manier onze scholen zullen ontvolken. En dat vind ik oprecht heel erg. Kinderen mogen eindelijk weer voluit naar school, en nu gaan we verkoudheid als regel opleggen om thuis te blijven. Even voor uw beeld: vorige week groep 5: 12 kinderen thuis, groep 4: 9 kinderen thuis, etc. Meestal vanwege snotpinnekes...

Wilt u de beslisboom goed bekijken? BVD! Gelukkig wordt het deze week prachtig weer. Dat is ook een goede remedie tegen dat nat in de neusholte...

## Telefoonboom...

Je kunt erop wachten dat we, met de huidige richtlijnen, de ziektevervangende onder het personeel een keertje niet meer kunnen voorzien. Wanneer er dan een groep niet kan komen, wil ik u daarover graag 's morgens vroeg inlichten. Ons idee is dat we preventief voor elke groep een telefoonboom opstellen. Wanneer u er om privacy-redenen bezwaar tegen heeft, wilt u dat dan deze week bij mij aangeven? BVD! Uiteraard zullen we tot het gaatje gaan om de vervanging te regelen. Nog nooit hoefde er een groep naar huis. Dat is ook een beetje onze trots misschien. Hopelijk houden we het droog, en anders wordt u 's morgens gebeld.

## Luizen...

We hebben een nieuwe voorzitter van het luizencomité. Mevrouw Van 't Zelfde gaat mevrouw Vos opvolgen. Vanaf deze plaats bedanken we mevr. Vos en heten we mevr. Van 't Zelfde hartelijk welkom. Het is fijn als er nog een paar ouders willen mee pluizen. Het vindt plaats op maandagmorgen na elke vakantie om 8:30 uur. In een half uurtje is het gebeurd. Wie meldt zich?

## Overblijven...

Daar zoeken we ook nieuwe gezichten voor. Welke ouder lijkt het leuk om eens in de week, of vaker, of alleen als invaller met de kinderen over te blijven? Er staat een financiële vergoeding tegenover en het is best gezellig. U kunt vrijblijvende info krijgen bij Myrjam Ruitenbeek: 06-51817080.

## Papa, waar blijf je?

Het is 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. In het najaar gaan groep 7 en 8 op excursie naar Kamp Vught. Maar eerst gaan we groots uitpakken met een vertelvoorstelling voor de bovenbouw. Willemin de Weerd heeft een boek geschreven getiteld 'Papa, waar blijf je?'. Op 2 oktober 1944 was er razzia in Putten. Ds. Holland vroeg toestemming aan de Duitsers om nog met de mannen te mogen bidden. Ook liet hij de mannen psalm 84 vers 3 en 4 zingen. Eerst weifelend en onzeker, later krachtiger, zongen de 659 mannen deze psalm. Vervolgens werden de mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Na ruim een week werden ze gedeporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Onderweg slaagden nog dertien mannen erin uit de trein te springen. Uiteindelijk keerden er slechts 48 mannen terug na de bevrijding. Het totale aantal slachtoffers van de razzia in Putten is 552. Als u even googlet, kunt u er een trailer van bekijken. Leerzaam!

## Klassenbezoek...

In de komende weken krijgen alle collega's klasbezoek van een externe schoolbegeleider en van mij. Het onderwerp waarop we letten, is de instructievaardigheid. We werken volgens het model EDI. Daarmee willen we ervoor zorgen dat de uitleg voor de kinderen heel duidelijk en effectief is. EDI (Effectieve Directe Instructie) is een beproefde goede methode die ook voor onze kinderen heel fijn is.

## Ontruiming...

Deze week gaan we de school een keertje onverwacht ontruimen. Even oefenen dus. Misschien dat we in een paar minuten buiten staan. Onze BHV-ers zijn er een beetje zenuwachtig voor, maar ja, dat heb je met al die juffen... We doen het nu, zodat de kinderen niet in kou buiten hoeven te staan. In verband met verkoudheid dus...☺

Vriendelijke groet, Meester Roest