

Nieuwsbrief

Jaargang 26, nr. 6 26-10-2020



Gestart...

Wat was het een heerlijkheid om vanmorgen al die kinderen met hun (groot)ouders naar school te zien komen. Op de fiets, met de auto of lopend. Van alle kanten kwamen ze naar school. Terwijl ik dit schrijf, zitten de lokalen weer vol. Terwijl de herfstbladeren over het plein dansen, zijn de kinderen weer in staat van opperste concentratie. We gaan weer wat leren! En we hebben er zin in. Zowel de kinderen als de leerkrachten. Alle collega's stonden vanmorgen gezond en wel in de houding. Toch wel bijzonder. We mogen weer...

Klassenlunch...

Volgende week dinsdag D.V. 3 november gaan we weer een keertje met alle kinderen tussen de middag op school eten. Landelijk is er zo'n actie van het schoolontbijt. Wij maken er een lunch van en verder doen we hetzelfde. We besteden aandacht aan gezond eten, en het zal wel een gezellige boel worden. Alle leerlingen eten die dag dus tussen de middag op school.

Engels...

We hebben ons laten voorlichten m.b.t. de huidige methoden voor Engels die er momenteel op de markt zijn. De keuze is reuze. We hebben 6 zichtzendingen besteld, en we gaan bezien welke het beste bij ons past. We willen na de kerstvakantie met een nieuwe methode starten.

Moderne Media...

Op de studiedag hebben we o.a. nagedacht over onze rol als school m.b.t. moderne media. Binnen het team wordt er verschillend over gedacht, en dat zal bij u als ouders niet anders zijn. Wij denken dat we als team hierin wel een taak hebben. We gaan werken met de methode STAPP. Deze methode is een ontwikkelde leerlijn voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Er worden jaarlijks 8 tot 12 lessen gegeven rondom thema's als film/vlog, reclame, intieme media, cyberpesten en games. Al deze lessen zijn gestoeld op de waarden en attitudes. Zo biedt deze methode ons een handvat om kinderen niet alleen kennis bij te brengen, maar ook vaardigheden te oefenen en om hen bewust te maken van de persoonlijke keuzes die zij iedere dag moeten maken.

Gespreksavonden...

Het duurt nog even, maar het is ook al weer snel. Op maandagavond 16 november en dinsdagavond 17 november staan de 10 minuten gesprekken gepland voor het eerste rapport. Vandaag krijgt u een mailtje van Hanneke waarin u uw voorkeur kunt aangeven. Wanneer u zorgen heeft die niet passen in 10 minuten of als er zaken zijn die u z.s.m. wilt bespreken, maak dan vandaag nog een afspraak met de leerkracht. Ze staan echt voor u klaar. Graag zelfs.

Dankdag...

Volgende week woensdag is de **school gesloten** vanwege de landelijke dankdag voor gewas en arbeid.

Geboren...

Op 17 oktober jongstleden werd er aan de dijk in Poederloijen een gezond manneke geboren met de roepnaam Ralph. Zijn ouders werden hiermee zeer verblijd. Zijn moeder, juf Bruin van groep 4/5, wordt vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd.

Mijn Schild...

Vannacht lag ik te mijmeren. Wat is er in de medische wereld toch een drukte. Ziekenhuizen raken overbezet. Doktoren zijn druk bezig om een medicijn te vinden tegen het virus, maar het lukt niet. Geen ene dokter weet hier raad mee. Het lijkt een onoplosbaar raadsel. En dat terwijl de medische expertise de laatste decennia tot ongekende hoogte kwam. Wij wisten toch al bijna alles. En nu toch niet. Alsof erin geblazen wordt. Geen dokter weet er een antwoord op. Wereldwijd zelfs niet. Toch ken ik een Dokter Die het wel weet. Maar het lijkt wel alsof Hij erbuiten gelaten moet worden. En toch staat Die Dokter in het centrum van de crisis. Zijn praktijk is 7 dagen per week geopend, en ook nog eens 24 uur per dag. Er is een vrije toegang. Wie u ook bent, hoe u ook denkt. Iedereen is welkom. Hij behandelt allerhande onmogelijke en hopeloze gevallen. Met het beste resultaat. En je krijgt achteraf geen factuur. Hij schrijft alles op Zijn rekening... We zullen de kinderen deze week weer eens luidkeels ons volkslied laten zingen:

*Mijn schild ende betrouwen,
zijt Gij, o God mijn Heer'.*

Vriendelijke groet,
Meester Roest