

Nieuwsbrief

Jaargang 26, nr. 7 09-11-2020



10 minutengesprekken...

Volgende week maandagavond en dinsdagavond staan de gespreksavonden gepland. Het rooster hiervoor ligt klaar en zal vandaag in uw mailbox gepost worden. We gaan u op het tijdstip dat in het rooster vermeld staat, bellen. We gaan dus een telefonische contactavond houden. Tegelijkertijd willen we u niet de mogelijkheid onthouden om 'live' op gesprek te komen. Het kan gewoon veel fijner zijn om de leerkracht even aan te kijken om welke reden dan ook. Soms is dat ook echt even nodig. Wanneer u dat liever hebt, bent u op school echt welkom. Stuur dan even een mailtje, zodat we weten dat u komt. Wilt u zo aardig zijn om ervoor klaar te zitten op het tijdstip dat u op het rooster staat? Het is helemaal nieuw, en we zijn benieuwd of het gaat lukken. Het staat of valt ook met uw presentie. Wanneer u achter uit de tuin moet komen, of u bent net de kleintjes in bad aan het doen, of manlief zit telefonisch in een meeting voor z'n werk, of verzin het maar... We gaan het gewoon zo proberen. We hebben nu exclusief de peutergroep 309 leerlingen op school. Als van deze kinderen alle ouders op de gespreksavond komen, doen we het niet goed. Als we de meeste telefonisch doen en er komen een aantal ouders op school, dan lijkt me dat zeer verantwoord.

In quarantaine...

Uit de combinatiegroep 6/7 zitten vier kinderen thuis omdat hun ouders een positieve uitslag hebben van de PCR test. Afgelopen zaterdagmiddag heb ik hierover overleg gehad met de GGD. Zij hebben een zogenaamde scholendesk waarin ze dergelijke vraagstukken beantwoorden. Zij gaven aan dat de school geheel volgens de richtlijnen gehandeld heeft. Kinderen van ouders met een positieve test moeten thuisblijven, en ook hun broertjes en zussen. Voor quarantainetermijnen verwijzen we u naar de bekende websites.

Wij zullen kinderen die om deze reden thuiszitten *verwennen* met een huiswerkpakket. Dan kunnen ze toch mee in het schoolwerk en hoeft de ontwikkeling niet stil te staan. We wensen de betreffende gezinnen van harte spoedige beterschap toe. Hopelijk mag het allemaal een beetje meevallen. En dat kan hoor...

Lesbos...

Groep 7 heeft meegedaan met een schoenendoosactie. De kinderen mochten een schoenendoos vullen voor een kind van hun leeftijd dat op Lesbos zijn of haar jeugd moet doorbrengen. En dat deden ze goed zeg! Iedereen weer op z'n eigen manier. En de dozen aan de buitenkant mooi versierd en geplakt. Daar zullen ze heel blij mee zijn.

Bartiméus...

De kinderen van groep 5 gaan ook geld ophalen voor kinderen van hun leeftijd. Voor kinderen die niet of slecht kunnen zien. We vinden het als school belangrijk dat we onze kinderen jong leren iets voor een ander weg te leggen. Vandaar ook dat alle kinderen op maandagmorgen zendingsgeld mogen meenemen. We hebben twee adoptiekinderen in Afrika die daardoor naar school kunnen, gevoed en gekleed worden. Pas was er eentje jarig trouwens. Dan stuurt hij een kaart.

Waardering...

Groep 6/7 heeft vorige week een stapel kaarten geschreven voor de mensen in 't Slot. De kinderen schreven hele lieve teksten aan de bewoners en aan het personeel. In deze tijd zijn dat extra mooie initiatieven. Het personeel in de zorg heeft ook zeker weleens een hart onder de riem nodig. Als je hoort met welke inzet en liefde zij hun werk doen, dan mag dat wel hoog gewaardeerd worden.

Kerstfeest kleuters...

We hebben contact gehad met het kerkbestuur van d'n Delkant. Zij hanteren de regel dat er niet meer dan 30 mensen in de kerkzaal mogen. Uiteraard respecteren wij dat, maar dat betekent dat we dit jaar niet met de kleuters in de kerk het kerstfeest kunnen vieren. Gelukkig mag het wel op school. We hebben de eerste voorbereidingen al genomen, en we hopen dat het een mooie ochtend mag worden, maar helaas zonder ouders. Als het Kindeke dan maar in het midden mag zijn, dan wordt het toch echt Kerst.

Ouderbijdrage...

Bij de mail met het rooster voor de gespreksavond zit ook een bedelverzoek. U mag uw vrijwillige bijdrage overmaken. Andere jaren deed 98% hieraan mee. Maar het is aan u...

Vriendelijke groet,
Meester Roest

PS: we zijn aan het nadenken of we een schoolbieb kunnen starten. Dan kunnen we het lezen echt een goede impuls geven...