

# Nieuwsbrief

Jaargang 26, nr. 9 07-12-2020

## Bedankt...

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het jaar was totaal anders dan we ooit ervaren hebben. Gelukkig duurde de lockdown voor de school niet veel langer. Wat heerlijk dat de kinderen daarna weer elke dag naar school konden. In de achterliggende periode hebben er verschillende gezinnen in quarantaine gezeten. Hopelijk kunnen we dat in 2021 een beetje achter ons laten.

## Kerstvakantie...

Vrijdag over een week, D.V. 18 december, begint de kerstvakantie. Vanuit de nieuwsberichten horen we dat er nagedacht wordt om er misschien derde week aan vast te plakken. Momenteel is het ei daarover nog niet gelegd. Morgenavond horen we meer.

## Verkeerssituatie..

Ook deze week, en misschien nog wel langer, hebben we te maken met wegwerkzaamheden. Als iedereen een beetje zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, dan hopen we dat alles zonder ongelukken mag verlopen. Vanuit de gemeente was er een verkeersregelaar aanwezig. Deze week komt hij ook weer. Dan is het ineens heel zichtbaar dat verkeersveiligheid prioriteit heeft bij het aan- en uitgaan van de school. En daar zijn we zelf bij...

## Positieve testen...

In groep 4/5 zijn 7 kinderen positief getest. De meesten zijn inmiddels weer beter. Invaljuf Al-Chalabi is vrijdag ook positief getest. Het lijkt dus echt rond te gaan in deze groep. De GGD adviseerde dit weekend nadrukkelijk de klas niet te sluiten. Vanmorgen belde juf Van Esch (gr 4) om te zeggen dat ze positief getest is. Inval regelen is moeilijk. Hopelijk hoeft er geen klas naar huis...

## Instroomgroep...

Vanaf 1 maart 2021 hopen we te starten met de instroomgroep voor kinderen die 4 jaar worden. Het is gelukt om dit op 5 ochtenden te organiseren. Juf Geeke gaat dit doen met juf Dieke Kroon. Zij is OA-stagiaire MBO niveau 4. We hebben er alle vertrouwen in dat dit duo daar iets heel moois van gaat maken.

## Meester Gelderman...

Na een periode van twee jaar ziekte moeten wij afscheid nemen van onze meester. Ruim 30 jaar heeft hij onze school gediend. Een harde werker is geknakt door de ziekte ALS. En dat betekent heel wat. We wensen hem en zijn vrouw het allerbeste toe voor de toe-

komst. We hopen een afscheid te organiseren wanneer de omstandigheden dat toelaten.

## Vacature...

Juf Ammeraal van groep 3a is in blijde verwachting. Haar zwangerschapsverlof start op 1 februari, maar het is de vraag of dat door kan gaan. Nadat we al twee keer een advertentie gezet hebben, is er nog geen geschikt personeel voor deze job gemeld. Best spannend dus. Begin januari willen we een derde wervingsactie starten.

## Raamdiner...

Vorige week kwamen de ouders en verzorgers van de kleuters voor een raambezoek in de klas kijken. De juffen hebben twee dagen staan koken, maar dan kan je iedereen ook echt verwennen. Nou, dat heeft u ons ook gedaan. In de foaienpot zat €720,30. Dat is zo'n overweldigend hoog bedrag dat wij echt even stil waren. In het nieuwe jaar willen we een gave buitenkeuken aanschaffen zodat de kinderen daar heerlijke zandkoekjes kunnen bakken. Dat bevordert de fantasie en het spel. Bedankt hoor!

## Toch bijna kerst...

Wat vorig jaar met kerst nog gewoon was, is nu ondenkbaar. Allerlei bijeenkomsten en vieringen zijn verboden. Je mag ook maar een enkeling thuis uitnodigen om een lekkere kalkoen te verorberen. Kerst 2020 zal vooral gescheiden en veelal in eenzaamheid gevierd worden. Of met enkelingen. Met kerst ging het trouwens altijd al over enkelingen. In eenzaamheid wordt het Kindeke geboren, zonder medische zorg. Een enkeling komt op kraambezoek. Een stel bonkige herders. Zij behoren tot de gelukkigsten die in de Heere Jezus hun Zaligmaker mogen zien. Voor hun lichaam en voor hun ziel. Die miljoenen eens zaligen zal... Enkelingen, en toch een schare die niemand tellen kan. Hij wil dus niet alleen Zaligmaker voor uw ziel zijn, maar ook voor uw lichaam. Hij kocht Zijn kinderen vrij, naar ziel én lichaam. Mag u dat weten? Wat zal dat dan in deze coronatijd een bevrijding geven! Ziekte en gezondheid komen uit Zijn hand. Maar pas op, dan moet je Die Christus wel persoonlijk kennen. Anders spring je te hoog, en dat valt tegen. Jezelf goed tegenvallen, dan kan Hij alleen nog maar meevallen. Hoor de kinderen toch mooi zingen:

*Als mij geen hulp of uitkomst bleek,  
Wanneer mijn geest in mij bezweek,  
En overstelpt was door ellend',  
Hebt Gij, o HEER', mijn pad gekend.  
(Psalm 142 vers 2 berijmd)*

Ik wens u, met uw (klein)kind(eren)  
onvergetelijke feestdagen toe.  
Meester Roest