

Nieuwsbrief

Jaargang 27 nr. 1

06-09-2021



Gestart...

Wat was het vanmorgen heerlijk om alle kinderen weer te zien. De meesten heel blij, sommigen wat gespannen, maar ze kwamen. Nu zitten ze in de klas vol verwachting naar de juf en meester te kijken en te luisteren. Zo'n eerste dag is iets bijzonders. Dan gebeurt er psychologisch heel veel in de relatie tussen leerkracht en klas. De eerste drie weken noemen wij ook wel de 'gouden weken'. Dan wordt de pikorde vastgesteld en dat is bepalend voor het hele jaar. Wij staan er als team helemaal klaar voor. Er is echt veel werk verzet in de vakanties. Zeven lokalen hebben een nieuwe topcoating op de vloer gekregen. Die lokalen zijn dus helemaal uitgeruimd en ingeruimd. Het was zelden zo'n chaos in de school. Vrijdagavond in het schemerdonker liep ik een rondje door het gebouw en alles zag er spik en span uit. Je kan weer van de vloer eten. Ik wil dan ook hier een stukje waardering naar de leerkrachten uitspreken. Jullie hebben alles tot in de puntjes voorbereid. Ik wil de kinderen, de leerkrachten, maar ook u als ouders een leerzaam en succesvol schooljaar toewensen. Als u vragen heeft, bel of mail of loop binnen. Korte lijntjes zijn het sterkst.

Schoolgids...

Bij deze nieuwsbrief moet er in de tas van uw kind een prachtige full color schoolgids zitten. Dat is een bewaarexemplaar. Hierin leest u alles over onze manieren...

Luistergesprekken...

Om het contact tussen ouders / verzorgers en leerkrachten goed op gang te brengen willen we luistergesprekken organiseren. Dat zijn gesprekken waarin we als leerkrachten nog geen resultaten of cijfers kunnen delen, maar waarin we een luisterende houding aannemen. Kennismaken. Wat heeft uw kind nodig, waar moet ik op letten dit jaar, waarover heeft u zorgen, wat verwacht u van mij als leerkracht? Etc... Bijkomend voordeel is dat u de leerkracht een keer in de ogen kan kijken, dat is zo belangrijk voor het contact. Wij willen het dan ook echt fysiek op school organiseren op D.V. maandagavond en dinsdagavond 4 en 5 oktober. U krijgt van Hanneke een mailtje waarin u voorkeur kunt aangeven voor de avond. Reserveert u alvast een plekje in uw agenda? BVD!

Nieuwe juffen,

Zo'n eerste dag opstarten is spannend, helemaal voor de nieuwe collega's. Juf Daniëlle (groep 1/2a), Juf S. Kraijenoord (groep 5/6) en juf Ruissen (groep 5) wensen we extra veel adrenaline toe. Welkom in Gameren! Jullie zullen ervaren dat het hier op school goed toeven is. Vandaag starten ook 3 nieu-

we onderwijsassistentes: Juf Marlinda, juf Carolina en juf Mari-Lynn. Jullie inzet is hard nodig in onze groeiende school met een groeiende zorgvraag.

Geboren...

In de vakantie ben ik weer drie keer opa geworden. Juf Harmke kreeg een zoontje genaamd Gerjan, juf Tineke kreeg een zoontje genaamd Ethan en juf Willemieke kreeg een dochter genaamd Rosemarijn. De moeders en de baby's maken het goed. Ze mogen gezond en wel de wereld inkijken en dat is toch een heel voorrecht. Dat ze tot vreugde van de ouders en tot eer van hun Schepper mogen opgroeien, wensen we hen van harte toe.

Juf Van Lagen...

De vader van juf Van Lagen is ernstig ziek vanwege corona. Hij wordt nu al bijna 5 weken bedemd in het ziekenhuis te Boxmeer. Dat dit voor onze juf erg veel betekent, hoeft geen uitleg. De afgelopen weken zijn doorgebracht tussen hoop en vrees, maar *de hoop beschaamt niet*. Hij mag er nog zijn en in de weg van een wonder mag het enigszins een wending ten goede nemen. Ik heb de juf drie weken zorgverlof verleend. De inval is goed geregeld. Juf Geeke werkt de maandag en juf Kroon pakt de vrijdag bij. We hopen dat de juf even wat tijd krijgt om t.z.t. weer vreugdevol te mogen starten.

Gehoorzaamheid...

Een woord van grote betekenis. Je kan als ouders je kind een grote dienst verlenen door ze gehoorzaamheid aan te leren. Naast een jong boompje zetten we een paal aan een band, anders groeit hij scheef. Zo is het ook met de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En dat valt niet altijd mee, ik heb zelf ook een heel nestje. Ze hebben allemaal een eigen wil en dat is maar gelukkig ook. Maar op ons ligt de plicht om onze kinderen gehoorzaamheid te leren. Gehoorzaamheid, gezag, eerbied, respect, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, nederigheid, liefde, beschaafdheid, etc... Het beginnen ouderwetse woorden te worden, maar wij proberen er hier op school toch aan te sleutelen. Waarden en normen, dat is toch wel het minste wat u van een christelijke school mag verwachten. Denkt u er weleens aan dat dit een enorme zegen is? Er zijn massa's scholen die daar heel anders over denken.

Het mooie van opvoeden is dat je elke dag opnieuw mag beginnen. Wat kan je er moe van worden als ze niet gehoorzamen, en wat kan je dan ook weleens verkeerd uit je slof schieten. Maar 's morgens staan ze weer blij aan je bed te springen. Elke dag een nieuwe kans.

Vriendelijke groet,
Meester Roest