

# Nieuwsbrief

Jaargang 27 nr. 5

01-11-2021



## Gestart...

We mogen weer. De schooldeuren gingen vanmorgen open en de kinderen stroomden binnen. Prachtig, als zo'n school weer in beweging komt. Als al die (groot)ouders de kinderen weer naar school brengen. Het plein vol bewegende blije kinderen. De school is een honingraat waar alles in en uit vliegt. Om honing te zuigen. Om onderwijs te krijgen, om te ontwikkelen en om als sociale gemeenschap met elkaar te leven. En wat zongen die kinderen vanmorgen weer voluit: God is goed: looft Hem te zaâm

Met gezang en snarespel.

Prijst Zijn liefelijke naam,! (Psalm 135 vers 2)

Ontroerend om te horen. En dat is het hoogste doel. Om onze Schepper te eren. Dat zijn we kwijtgeraakt in het paradijs. Wij vielen omhoog. Wij eren onszelf zo graag. Maar als onze naam mag verdwijnen, gaat Zijn Naam verschijnen. Dan komt alles op z'n plek...

## Engels...

Vanaf de zomervakantie startten wij met een nieuwe methode voor Engels. Om dat goed te laten landen, doen we ook een stuk scholing m.b.t. de methoden en het vak Engels. Vandaag en donderdag is er een externe schoolbegeleider in huis die in alle groepen een klassenboek aflegt tijdens een Engelse les en dat vervolgens nabesprekt met de collega's. Dan krijgen we feedback en tips.

## Verlof...

Juf Diane van groep 1/2b is met zwangerschapsverlof. We wensen haar toe dat alles goed mag gaan. We hebben een vervangster in de persoon van juf Corrie Slobbe. Zij zal maandagmorgen en vrijdagmorgen werken. Juf Thirza gaat wat meer werken. Zij staat dinsdag, woensdag en donderdag voor deze groep. Dat komt best goed zo.

## Luizen...

Vanmorgen zijn de haardossen weer doorgelopen. Geen luizen. In geen enkele groep. Daar zijn we blij mee. Het luizencomité zoekt nog hulpouders. Doet u mee?

## Vacature...

Wij hebben een advertentie gezet voor de vacature i.v.m. het vertrek van juf Van Lagen en voor het werven van een juf voor de instroomgroep. Wij hebben nul sollicitanten. En dan te bedenken dat de advertentie in de krant, op een digitale vacatureladder en via social media gedeeld is. Dit laat duidelijk zien dat er een tekort aan personeel is.

## Invallers...

Gelukkig hebben we een aantal vaste invallers. Daar mogen we heel blij mee zijn. Toch kan griep of corona een keertje zo hard toeslaan dat vervanging moeilijk wordt. U moet er ook maar rekening mee houden dat het kan gebeuren dat ik bij ziekte geen inval geregeld krijg. Ik ga echt tot het gaatje om inval te regelen, maar het kan een keer ophouden en dan wordt u gebeld of gemaild. De leerkrachten zullen de belboom per groep even actualiseren en binnenkort een keer naar u mailen.

## Klassenlunch...

Morgen eten alle kinderen tussen de middag op school. Dat doen we elk jaar een keer. We verbinden dit meteen aan gezond eten. We geven les over de schijf van 5 en we geven aandacht aan gezond voedsel. De school is gewoon om 15:30 uur uit. U hoeft geen lunchpakket mee te geven. Daar wordt voor gezorgd.

## Ouderbijdrage...

Van heel veel ouders kregen we een ouderbijdrage gestort. Bedankt daarvoor. Dat helpt om om wat extra's te doen. Bijvoorbeeld een extra plakje worst voor tijdens de klassenlunch. Wanneer u het nog over wilt maken, graag.

## EDI...

Deze drie letters staan voor: *Effectieve Directe Instructie*. Dat is ons didactisch model. Met andere woorden: wij geven de kinderen instructie volgens dit gedachtengoed. Voor de liefhebbers geef ik een website door: [www.directeinstructie.nl](http://www.directeinstructie.nl). Misschien hebben sommigen hier belangstelling voor. Wij werken dus ook met de wisbordjes en beurtenstokjes. Volgende week maandag komt een externe trainer weer klassenbezoeken afleggen. Elke leerkracht krijgt de trainer achter in de klas op het moment dat de juf of meester een instructie / uitleg geeft. Dat wordt vervolgens in een nagesprek besproken en bespiegeld. Dat levert tips en tops op om weer mee verder te gaan.

## Lezen...

In de media was te lezen dat er door de lockdowns er een leesachterstand is opgelopen. Gelukkig dat u als ouders het lezen thuis zo stimuleert. Daar zijn we als team heel blij mee. Fijn dat u ook in de vakantie boeken aanbood. Het is toch ook heerlijk om 's avonds bij de kachel, met wat lekkers, een poosje voor te lezen. Dat is bevordering van leesplezier. Dan kunnen onvergetelijke momenten en herinneringen ontstaan. Dat vormt een kinderhart. Dat gaat een leven lang mee.

Vriendelijke groet,  
Meester Roest