

Nieuwsbrief

Jaargang 27, nr. 13 07-03-2022



Gestart...

Vanmorgen gingen de deuren van de school weer open. Inmiddels is de vakantie weer uit zicht en zitten we in het schoolritme. Ontzettend fijn om te merken dat de kinderen weer zin hadden om naar school te gaan. Vanmorgen zijn we gestart met een vierde kleutergroep, de zogenaamde instroomgroep. Juf Geeke en juf Michelle hebben van het gymlokaal een gezellige klas gemaakt. Daar komen de kinderen die vanaf januari vier jaar zijn geworden.

Oekraïne...

De verschrikkingen in Oekraïne houden ons allemaal bezig. Terwijl onze kinderen vanmorgen in vrede naar school kwamen, zitten de kinderen daar in een totaal andere situatie. Onderweg op de vlucht, in schuilkelders etc... Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dit betekent. Tegelijkertijd voelen we de dreiging ook naar ons toe komen, om over nucleair geweld nog maar te zwijgen. Die arme kinderen, die arme schapen. Zij en wij hebben een Schuilplaats nodig. Hopelijk mag deze oorlog snel aan een eind komen. Intussen is er een inzameling aan de Ouwelsestraat 6. Fam. Van den Berg heeft het kerkje opengezet en daar kunt u goederen afgeven. Zij doen dit i.s.m. Stichting CRR. Afgelopen weekend is er een vrachtwagen van Geranco vol afgeleverd. Hopelijk kunnen we met elkaar nog een vrachtwagen vullen. Goed om dit met uw kind(eren) te doen. En laat ze maar eens in de spaarpot kijken of ze iets kunnen missen voor onze noodlijdende naasten. Er zijn initiatieven om ook in ons dorp vluchtelingen op te vangen. Wellicht krijgen we ook kinderen uit de Oekraïne op school.

Rouw...

Gisterenmorgen overleed Ralph van Tuijl in de leeftijd van 44 jaar. Hij is de vader van Isa en Gwen, de tweeling uit groep 8. Jarenlang is Ralph ziek geweest. Hij heeft zijn strijd met de afbraak van zijn lichaam moeten verliezen. Een ontstellend bericht. Daar word je stil van. Vaders, wat gaat er door je heen als je dit leest? Niet in te denken, toch? En moeders, je man verliezen... Er zijn onder ons verschillende moeders die dit meegemaakt hebben en weten wat het is. Vanaf deze plaats willen we Esther en haar kinderen, (schoon)ouders van

Ralph, verdere familie en de hechte vriendengroep om hen heen van harte condoleeren. Heel veel sterkte gewenst in deze week, maar ook vooral voor de tijd daarna.

10-minutengesprekken...

Vanmiddag krijgt u een mailtje van Hanneke met daarin het rooster voor de gespreksavonden van volgende week. De kinderen krijgen D.V. woensdag 16 maart hun rapport mee naar huis. We kijken uit naar goede gesprekken. Als u iets heeft: kom er wel mee!

Kleuters...

Vanaf morgen brengt u uw kleuter weer in de klas. De juf zit ze dan dus binnen op te wachten. Het is toch weer iets extra's om in de klas een kijkje te nemen, de werkjes te zien, het thema, het plekje in de groep enz. Wij zijn aan het nadenken over het Formatieplan voor volgend jaar. We willen dan weer een vaste groep 1, een vaste groep 2 en een groep 1-2 runnen.

Biddag...

Aanstaande woensdag is de school gesloten i.v.m. de Landelijke Biddag voor 'gewas en arbeid'. Dit is een ouderwetse gewoonte op de tweede woensdag van maart. Je zou bijna denken: "Is dat nog wel van deze tijd?" Nou, als we zien op de oorlog in de Oekraïne, op de coronatijd, op alles om ons heen, is het dan niet méér dan tijd voor een biddag? Dat het ons gegeven wordt om een echt gebed te krijgen. Voor jezelf, voor elkaar, voor de Oekraïne, voor ons land, net zo goed voor de Russische soldaten, voor je kinderen, om vergeving, om bekering, voor een Schuilplaats, voor de school, voor je werk, voor je verdriet, voor alles waar je mee zit...

Vacatures...

We hebben nog een paar openstaande plekken voor na de zomervakantie. De laatste wervingscampagne leverde om precies te zijn nul sollicitanten op. Dat is best wel een zorg. Het komt vast allemaal voor elkaar, maar we zullen nog een keer een advertentie moeten plaatsen. Wordt vervolgd dus.

Juf Diane...

Volgende week komt juf Diane terug van zwangerschapsverlof. Zij zal maandag en dinsdag voor de klas staan in groep 1-2b. Juf Thirza is er dan op woensdag en donderdag en juf Corrie op vrijdag.

Vriendelijke groeten, M.Th.J. Roest