

# Nieuwsbrief

Jaargang 27, nr. 16 19-04-2022



## Schoolreis...

Dit jaar willen we weer een keertje met de hele school een dagje uit. Wij gaan met z'n allen op D.V. 16 juni naar Duinoord in Helvoirt. De kinderen kunnen daar heerlijk spelen, klimmen, klauteren, ravotten, racebaan met quads, klimbaan, tubingbaan, water- en zandspel, race-klimbos, laserschieten, mid-getgolfbaan, jumparena enz... Het lijkt ons enorm leuk om weer een keertje echt met z'n allen weg te gaan. De instroomgroep laten we thuis. Zij hebben die dag vrij. Dit doen we voor de veiligheid. Het leek ons erg ingewikkeld om over de allerkleinsten op zo'n dag goed het overzicht te houden. We willen er met elkaar een prachtige dag van maken. We vertrekken om 9.15 uur en we zijn om 17.00 uur weer thuis. Wilt u €26,50 overmaken op IBAN NL15 RABO 0365 2694 84 t.n.v. School met de Bijbel te Gameren?

Bij de omschrijving graag: *schoolreis 2022* en de naam/namen van uw kind(eren). Lukt dit binnen 14 dagen? Wanneer betaling een probleem is, kunt u zich vertrouwelijk bij mij melden en dan wordt het geregeld! Iedereen kan mee. Al zin in?

## Vacatures...

Vorige week donderdagavond vonden er sollicitatiegesprekken plaats. Vanmorgen worden er proeflessen gegeven. We hopen van harte dat we goed nieuw personeel kunnen benoemen voor na de zomervakantie.

## Verkeersexamen...

Vorige week donderdag gingen de kinderen van groep 7 op de fiets naar Zaltbommel. Daar mochten ze een parcours afleggen. Dat was echt wel spannend. Verdwaal ik niet, neem ik de goede afslag, ga ik geen doodlopend straatje in, moet ik mijn hand uitsteken? Gelukkig zijn ze allemaal geslaagd. Het wordt nu vast veel veiliger in ons dorp. De kinderen gingen trots met een echt fietsdiploma naar huis. Jongelui, proficiat!

## Koningsspelen...

Aanstaande vrijdag is het zover. We starten ouderwets om 8:30 uur met zingen bij de vlag. Komt u ook luisteren en meezingen? Alle (groot)ouders, burens, boeren, burgers en buitenlui: welkom! De kinderen zingen oud-Hollandse liedjes en we heffen uiteraard het Wilhelmus aan. Een dorpschappening. Dat wilt u niet missen. Kom dus gerust luisteren. Fijn dat dit weer kan en mag na twee jaar... Daarna krijgen de leerlingen een ontbijt aangeboden in de klas. Gezellig met elkaar even eten. Vervolgens is er een vol programma

met sport- & spelactiviteiten. Daarover kreeg u al bericht van de juffen. We kijken er naar uit! Ontzettend fijn dat er zoveel ouders komen meehelpen. Daardoor kan het. Daarvoor alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. Uw ouderbetrokkenheid op onze school is groot. Dat is heel waardevol. Als dorpschool hebben we ook een centrale rol in ons dorp. Als je al ouders aan activiteiten deelneemt, ontmoet je weer bekende of nieuwe mensen. Daaruit ontstaan soms weer nieuwe vriendschappen en contacten.

## Schoolbieb...

Daarvoor zoeken we ouders of opa's en oma's die daarbij willen helpen. Alweer een kans om als ouder bij de school betrokken te zijn... We hebben gelukkig al twee hele enthousiaste moeders die deze kar mede willen trekken. Dat zijn Paula de Jongh en Lena van den Berg. Nu zoeken zij hulp. Vele handen maken licht werk. U mag een belletje of een appje doen naar Paula op 06-15264440. Misschien handig om daarin aan te geven wat uw voorkeursdag of ochtend of middag is en hoe vaak u wilt helpen. Hoe meer hulp hoe minder frequent u aan de beurt bent.

De schoolbibliotheek wordt na de zomervakantie geopend. De komende periode wordt dus alles voorbereid. We hebben een prachtige serie nieuwe boeken binnengekregen en er volgen er meer. Lezen, lezen, kilometers lezen...

## Verlof...

Juf Eline gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. Ze komt dan alleen nog twee dinsdagen na de vakantie lesgeven en daarna verdwijnt ze een poosje van het toneel. We hopen haar weer te zien met een gezonde baby.

## Stagiaires...

Onze school is er ook voor studenten en stagiaires. Pas nam juf Geeske afscheid. Vorige week was juf Natasja voor het laatst. Juffen: bedankt voor jullie geweldige hulp en inzet!

## Vakantie...

Aanstaande vrijdag om 12:15 uur begint onze vakantie. Twee weken lang gaan de schooldeuren dicht. Daar spugen we niet op. Ik hoop voor de kinderen op mooi weer. Dan kunnen ze lekker naar buiten. Voetballen, ravotten, huttenbouwen, wandelen in het bos, speeltuin, sportief bezig zijn, lezen, enz... Misschien hebben de computer en de tablet en het chromebook en de smartphone dan ook even vakantie. Zij moeten na alle inspanningen wellicht ook echt even bijkomen. Als er toch elke dag zoveel op je gedrukt wordt, dan ben je toch ook blij als je even ongebruikt mag blijven liggen?

Vriendelijke groet, Meester Roest