

Nieuwsbrief

Jaargang 27, nr. 17 09-05-2022



Aan de gang...

De vakantie zit erop. En we zijn direct volgas aan de gang gegaan. Terwijl ik dit zit te tikken, is de rust in de school tastbaar. De kinderen buigen zich over hun werk, ze kijken verwachtingsvol naar de juf of meester. Ze voelen: we mogen weer verder ontwikkelen. In de vakantie stond de ontwikkeling heus niet stil, maar cognitief proberen we ze toch elke dag een stapje verder te laten marcheren.

Als er iets is of u zit ergens mee: bel alstublieft met de leerkracht of maak een afspraak. We staan echt voor u en uw kind(eren) klaar. Schroom dus niet.

Vacatures...

Voor de meivakantie hebben we twee juffen benoemd. Dat zijn juf Bos en juf Bok. Dat scheelt maar één letter, toch lijken ze helemaal niet op elkaar. Eén ding lijken ze gemeen te hebben: een hart voor kinderen. Beiden hopen ze na de zomervakantie te starten. Morgenochtend vindt er nog een proefles plaats. Als dat goed verloopt en dat zou ook een benoeming worden, zijn we voor na de zomervakantie voltallig.

Schoolreisgeld...

Van heel veel ouders kregen we een betaaling. Sommigen zijn het even vergeten. Wilt u €26,50 overmaken op IBAN NL15 RABO 0365 2694 84 t.n.v. School met de Bijbel te Gameren? Bij de omschrijving graag: *schoolreis 2022* en de naam van uw kind(eren). Ik hoorde dat er een beetje gebromd werd op de prijs. Dat zal meer een gevoel zijn dan een reële klaagzang. We zijn jaren geleden ook met de hele school naar Duinoord geweest. Voor dezelfde prijs. Van inflatie is hier dus niet echt sprake. Ik moet wel iets verklappen, en dat is toch wel goed dat u zich dit realiseert. De schoolreis kost namelijk €33,- p.p. Ik heb de prijs op €26,50 gezet omdat we al in zo'n dure tijd leven. Ik betaal dus per kind €6,50 uit de schoolmiddelen. Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Misschien dat uw klaagzang nu verandert in een jubelzang? En als betaling moeilijk is, geef het even aan, geen probleem.

Sportdag...

Aanstaande donderdag organiseren we een sportdag voor de groepen 7 en 8 op het voetbalveld in Gameren. We doen dat samen met een aantal scholen uit de omliggende dorpen i.s.m. de gemeente en de vakdocenten voor gym. Verdere informatie krijgen de kinderen van de leerkrachten. Ik hoop op een sportieve dag. Sportief in de zin van

'bewegen', maar ook sportief in de zin van 'hoe gaan we met elkaar om?' En misschien ook wel sportief blijven als je verliest...

Koningsspelen...

Vrijdag voor de vakantie hadden we een prachtige ochtend. We startten met het zingen bij de vlag. Daarna hebben de kinderen heerlijk zitten bunkeren. Vervolgens werden ze vermaakt met allerlei Oud Hollandse spellen en sportactiviteiten. Heeft u de foto's al bekeken? U kunt hiervoor terecht op onze website en via de link die ik u mailde op de website van dhr. Van Tuijl. Dat is al jaren onze vaste persfotograaf tijdens koningsspelen...

Gastlessen...

Nu de vakantie voorbij is, zijn we direct actief met gastlessen en excursies. We weten hoe het voelt toen dat niet mocht. Nu kan dat gelukkig allemaal weer, en daar maken we gebruik van. Vanmorgen is groep 4 naar het Stadskasteel in Zaltbommel. Ze gaan aan de slag rondom beroepen en een stamboom van de familie. Alle middenbouwgroepen gaan daarheen. Aanstaande vrijdag gaan twee bovenbouwgroepen de Uiterwaarden in o.l.v. twee biologen. We gaan op zoek naar biodiversiteit, planten, bloemen, vogels etc. Dat belooft een leerzame ochtend te worden.

Wanted...

We zoeken een moeder voor het overblijven op donderdag tussen 12:00 uur en 13:15 uur. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Ook als u het om de twee of drie weken wilt doen, horen we u graag. U kunt contact opnemen met onze conciërge Myrjam Ruitenbeek. U mag ook geheel vrijblijvend een keertje meedraaien. Het is echt heel leuk om te doen.

Scholing...

Aanstaande donderdagmiddag is er weer een scholingsmoment. Dan gaan een aantal juffen aan de slag met Effectieve Directe Instructie. Dat is ons instructiemodel. Voor wie het interessant vindt, google er maar eens op.

Een meester...

Vandaag start er een nieuw gezicht in ons team: meester Biesheuvel! Hij staat voor groep 7 op maandag, dinsdag en woensdag. Hiermee wordt juf Polinder - den Dekker vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof. Een meester is een zeldzaamheid geworden. En voor kinderen is het juist zo goed als er ook mannen voor de klas staan. De jongens hebben identificatiefiguren nodig. Hopelijk voelt u zich direct welkom in ons team en op onze school. Vast wel...

Vriendelijke groet,
Meester Roest